

COLUMN



Harry Slagter

LEES MEER (</REGIO-NIEUWS/ARTICLE/51170/COLUMN-HARRY-SLAGTER-ER-GLOORT-LICHT>)

Door: Harry Slagter

Traditiegetrouw zijn de eerste 2 weken van een nieuw jaar de dagen dat we ons van de ene nieuwjaarsreceptie naar de andere slepen. Een jaarlijks terugkerende sociale of verplichte martelgang waar alleen de setting en de catering het grootste verschil maken. Van de simpele bitterbal bij de amateursportclub tot een breed assortiment van van warme en koude versnaperingen en soms zelfs luxe en dure hapjes, van een lokaal goed bekend staande traiteur, bij grote bedrijven, gesubsidieerde instellingen of afdelingen van de overheid. Daar speelt geld tenslotte geen rol.

De boodschap die de CEO, bestuursvoorzitter, burgemeester, directeur of andere hotemetoot tijdens zo'n bijeenkomst van een briefje voorleest, komt meestal op het zelfde neer. Moeilijk jaar achter de rug, groei, inspelen op veranderingen, schouders eronder en iets met uitdagingen.

Ondanks dat, door alle perikelen rondom dat virus, de meeste nieuwjaarsrecepties niet op de gebruikelijke manier mogelijk waren, heb ik toch enkele van die nieuwjaarsboodschappen online mogen volgen en een nieuwe uitspraak die ik veelvuldig gehoord heb was : Er gloort licht aan het eind van de tunnel.

Diezelfde boodschap was ook het motto van minister president Rutte en zijn partner in crime, Hugo de Jonge in hun persconferentie van afgelopen dinsdag. Nederlanders houd moed want de big pharma is onderweg om ons te bevrijden uit deze boze droom. Buiten dat het heel knap is om in een tunnel waarin volgens deze zelfde bewindslieden nog vele obstakels, horden en bochten te nemen zijn, zelfs maar een straaltje licht te kunnen zien, ben ik van mening dat het licht wat aan het einde zou gloren ook een heel andere reden kan hebben.

De sterke schijnwerper op de voorkant van een locomotief die in sneltreinvaart op ons af komt denderen. We weten allemaal wat het lot van het konijntje is wanneer hij verblind door de aanstormende koplampen van een auto stokstijf op de weg blijft zitten onwetend van het onheil wat hij daarmee over zichzelf afroept. Of het hertje dat eenmaal gevangen zit in de verblindende lichtbundel van de stroper? Het beestje ondergaat het zelfde lot als alle slachtoffers in de toeslagenaffaire. Mijn gemeente advies is dan ook om uzelf eerst te vergewissen dat, het licht wat gloort, inderdaad dat is waar u geloof in hebt en anders toch voor de zekerheid even een stapje opzij te zetten en op een veilige plaats afwacht waar dat licht uit bestaat.

Is er dan helemaal niets wat ons hoop geeft in deze tijd? Ja hoor dat is er wel. Na eeuwenlange onderdrukking en ongelijkheid, de roerige jaren 60 met de Dolle Mina's, baas in eigen buik, de pil in het ziekenfonds en meer voor die tijd broodnodige veranderingen, is deze week eindelijk de ultieme, oplossing gevonden om voor eens en voor altijd af te rekenen met alle vooringenomenheid, seksisme, rechtsongelijkheid en de klassenmaatschappij. Na het verdwijnen bij de N.S. van het vriendelijk klinkende goede morgen dames en heren. De quota in de top van het ambtenarenbestand. De aanpassingen op officiële documenten wat betreft geslacht en meer van dat soort zaken, is er nu dus door 1 of ander huppelkutje bedacht dat er een nieuw soort spelkaarten op de markt moet komen.

Volgens de studente Indy Mellink, weerspiegelt het kaartendeck zoals wij dat kennen, met Aas, Heer, Vrouw, Boer etc. de 16de- en 17de-eeuwse klassenmaatschappij en dat vind ze niet meer passen in de huidige maatschappij waar mannen en vrouwen gelijk zijn. De regionale en landelijke pers vielen over elkaar heen om dit wereld veranderende nieuws naar buiten te brengen in een ultieme poging om vooral zo politiekcorrect mogelijk over te komen.

Vraag me af of de voorvechtsters voor gelijke rechten dit soort kolderieke ideeën voor ogen hadden en er mensen zijn die dit ook nog serieus nemen. Daarnaast is er ook nog eens het simpele feit dat het idee van dit zweefmolentje vooral contraproductief werkt en dat de door haar bedachte verandering naar goud, zilver en brons allemaal mannelijke woorden zijn en er dus in haar nieuwe versie helemaal geen plaats meer is voor vrouwen.

Ik had nog willen schrijven over de plaatselijke dadingsdrang en geldverspilling zoals het zoveelste Alphense debacle wat er in maak is wat betreft de fietsersbrug over het Aarkanaal, de waterberging in het centrum, de postzegelbebouwing naast de Swaenswijkbrug in Alphen, het gemis van een kostenplaatje van het zwaar gesubsidieerde zwembad in Alphen om deze te openen. Het is tenslotte geen geheim dat met temperaturen rond het vriespunt, zo'n buitenbad warm stoken niet echt rendabel is net als het warm houden van zwembad Aquarijn voor 1 waterpolowedstrijd in de week. Maar ja hobby's en gemeentelijke subsidies doen wonderen klaarblijkelijk.

Deze onderwerpen moeten allemaal nog maar even op de reservebank plaatsnemen want worden ingehaald door het actuele nieuws dat enkele minuten terug het voltallige kabinet is afgetreden. Naar aanleiding van de meest mensonterende en schokkende gang van zaken rondom de toeslagenaffaire heeft Rutte besloten om de stekker uit dit kabinet te trekken.

Zoals ik al eens eerder schreef, vind ik het weerzinwekkend dat alle verantwoordelijken nog in vrijheid deze beslissing mochten nemen. Naar mijn mening hadden verschillende ministers en hoge ambtenaren inmiddels in voorarrest moeten zitten in afwachting op een oordeel van de rechter over hun handelen n het leed wat zij willens en wetens veroorzaakt hebben bij tienduizenden personen en gezinnen.

Een tactische en doordachte manier is de val van Rutte3. Het ongekende onrecht dat de gedupeerde ouders is aangedaan, het ondermijnen en falen van de rechtstaat, de schade die is aangericht zijn nu met 1 pennestreek verdwenen. Over enkele weken zijn de verkiezingen en de opgestapte bewindslieden kunnen met schoongepoetst blazen de campagne in want ze hebben toch sorry gezegd en de consequenties genomen? Ik mag er toch op hopen dat dit dossier nog niet gesloten is en er slechts duisternis gloort voor hen die zich hier schuldig aan gemaakt hebben.



(/)

📅 15-01-2021

50 Alphenaren gingen u voor: Adopteer ook een container

(/regio-nieuws/article/51167/50-alphenaren-gingen-u-voor-adopteer-ook-een-container)